



Monseigneur Jean-Marc MICAS
Bisschop van TARBES EN LOURDES

Tarbes, 21 november 2024
Opdracht van Maria in de Tempel

JUBILEUM 2025

Kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van de Zetel
Heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes

Ontvangen van de genade van de VolleAflaat

Beste broeders en zusters,

Paus Franciscus zal de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek openen op 24 december aanstaande en zo de aanvang van het gewone Jubileumjaar van 2025 inluiden. Dit zal eindigen op 6 januari 2026 op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer.

Dit is een moment van grote genade voor de hele Kerk, « een jaar van weldaden verleend door de Heer » (cf. Jes 61, 2)!

Pelgrims van de hele wereld zullen samenkomen in Rome om er door de Heilige Deur te gaan. Het zal eveneens mogelijk zijn om de genade van het Jubileum te beleven in het bisdom (de kathedraal Onze-Lieve-Vrouw van de Zetel in Tarbes en het heiligdom Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes. Het jubileumjaar zal officieel geopend worden in Lourdes tijdens de eucharistieviering van 31 december aan de Grot, om 23.00 uur, en in de kathedraal op de dag van de Openbaring van de Heer, op 5 januari, om 17.30 uur.

De genade van de Volle Aflaat:

In de bul van indictie van het Jubileumjaar 2016, *Misericordiae Vultus* (11 april 2015), onderstreept Paus Franciscus dat de Aflaat de uitdrukking is van de barmhartigheid van God die « kwijtschelding wordt van de Vader, die door middel van de Bruid van Christus (de Kerk), de zondaar die vergiffenis heeft gekregen bereikt en hem bevrijdt van iedere rest van het gevolg van de zonde ». In de bul van indictie van het Jubileumjaar 2025, *Spes non confundit* (9 mei 2024) nodigt hij uit om het geschenk van de jubileumaflaat te ontdekken : « De aflaat stelt ons in staat om de grenzeloze barmhartigheid van God te ontdekken ».

De voorwaarden voor het verwerven van de genade van de Volle Aflaat:

Om de volle aflaat te verwerven is het noodzakelijk om de volgende voorwaarden te verenigen:

het werk verrichten waaraan de aflaat verbonden is (zich naar de kathedraal of naar het heiligdom van Lourdes begeven), en bovendien binnen de zeven volgende dagen:

- De vergeving ontvangen in de sacramentele biecht,
- De eucharistische communie ontvangen,
- Bidden voor de intenties van de Paus.

Te verrichten werken om de genade van de Volle Aflaat te verwerven:

De gelovigen kunnen de aflaat verwerven door daarenboven één van de volgende werken te volbrengen:

- Deelnemen aan de Kruisweg;
- Bidden van het Rozenkransgebed;
- Deelnemen aan een Mariale processie in het heiligdom O.-L.-Vrouw van Lourdes;
- Verrichten van de Jubileumweg in het heiligdom O.-L.-Vrouw van Lourdes;
- Eucharistische aanbidding;
- Ontvangen van de plechtige zegen door een bisschop;
- Een werk van barmhartigheid verrichten: « Op dezelfde manier zullen de gelovigen kunnen genieten van de Jubileumaflaat door gedurende een voldoende tijd een bezoek te brengen aan mensen in moeilijkheden (zieken, gevangenen, bejaarden die alleen zijn, mensen met een beperking...) en op die manier een pelgrimstocht te verrichten naar Christus die in hen aanwezig is (cf. Mt 25, 34-36) ». (*Nota van de Apostolische Penitentiarie*);
- Een werk van boetvaardigheid verrichten: « Het boetekarakter van de vrijdag kan worden herontdekt door zich minstens één dag per week te onthouden van nutteloze afleidingen, van overbodige consumptie, of door een evenredig bedrag aan de armen te schenken, Dit kan ook betekenen dat we religieuze of sociale werken ondersteunen, vooral ter verdediging en bescherming van het leven in al zijn fasen, maar ook ter ondersteuning van de levenskwaliteit van verlaten kinderen, jongeren in moeilijkheden, of migranten uit verschillende landen, of door een deel van onze vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk dat van belang is voor de gemeenschap, of aan andere soortgelijke vormen van persoonlijke inzet ». (*Nota van de Apostolische Penitentiarie*).

Opdat de Goddelijke barmhartigheid tijdens het Jubileumjaar ruim kan aangereikt worden, vraag ik dat de priesters zich milddadig ter beschikking stellen voor het vieren van het sacrament van de verzoening.

Ik wens u nu al een mooi Jubileum toe door vanaf heden al uw intenties aan te bieden aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes !



+ Jean-Marc Micas